

ACTIVITEITENKALENDER

Lezing

'De scholier en de keizer; over de complexe herdenking van W.O. I in de Balkan' door Balkanekken Sven Peeters op vrijdag 10 oktober 2014 om 14.30 uur in OC De Schelp, Elisabethlaan 32, Oostende. Graag vooraf inschrijven: www.vormingplusuw.be of 059/50 39 52. Prijs: 2,50 euro.

Lezingenreeks

i.s.m. de dienst Cultuur:
 ○ 1914: Hoe het begon... Voorgeschiedenis W.O. I' door oorlogskennner en Westhoekgids Miguel Bouttry op donderdag 16 oktober 2014 om 19.30 uur, Forumzaal Bibliotheek Kris Lambert, Wellingtonstraat 7, Oostende. Graag vooraf inschrijven: www.vormingplusuw.be of 059/50 39 52. Prijs: 5,00 euro.
 ○ Verteller Lucas Vandebussche brengt twee indringende oorlogsverhalen over het wel en wee van gewone mensen in de oorlog, op donderdag 27 november 2014 om 14.30 uur, Forumzaal Bibliotheek Kris Lambert, Wellingtonstraat 7, Oostende. Graag vooraf inschrijven: bibliotheek@oostende.be of 059/29 51 51. Gratis.

Herdenkingsconcert

1914 - 1944 - 2014 op vrijdag 17 oktober 2014 om 14.30 uur. Een ode aan de oorlogsveteranen en -helden van W.O. II, zong Lia Linda in de jaren '70, bij het begin van haar carrière, de liedjes van Dame Vera Lynn. Tijdens dit optreden in de Schaperye brengt Lia Linda graag gehoorde luisterliedjes en nostalgische herinneringen uit haar 'Vredesconcert 1914-1944-2014'. Deelnemen kost 3,50 euro (show, gebak en koffie/thee inbegrepen). Vooraf inschrijven is verplicht in het secretariaat van OC Schaperye, Steenovenstraat 86.

Tijdens de Week van het Bos op donderdag 16 oktober om 13.45 uur aan Buitengoed, in de Polderdijk 10 in Oostende. De Week van het Bos vindt dit jaar plaats van 12 tot 19 oktober 2014 en staat in het teken van de 'Grote Oorlog'. Vergeet niet om aangepaste kledij en schoeisel aan te trekken! Deelnemen kost 3 euro. Vooraf inschrijven is verplicht: schaperye@oostende.be.

Wie graag activiteiten i.v.m. W.O. I wil aankondigen via de Wekelijkse oorlogskrant kan een mail sturen naar: cultuur@oostende.be

Weerkundige waarnemingen



- IN MEMORIAM -

Onze Oostendse gesneuvelden

PRECIEZE DATUM ONBEKEND - SEPTEMBER 1914

- Vanderdonck Lucien, *Oostende op 4 mei 1893, van Charles, staatspensioneerde en Camerlynck Esperance, Alfons Pieterslaan 44. Gesneuveld in sept. 1914.

23 SEPTEMBER 1914

- Van Driessche Alex, Jan, 7 Linde, *St.-Amandsberg op 2 april 1889, stoker aan de maalboten, Gasthuisstraat 76, echtg. v. Willems Emma, heeft een zoon, gestorven in Mechelen op 23 sept. 1914.

*Vandaag vermoedelijk: Edith Cavellstraat.

De Duinengalm, 25 februari 1921.

Bron: <http://god.biboostende.be/>. Vindplaats: Bibliotheek Kris Lambert Oostende

De Duinengalm, 18 februari 1921. Bron: <http://god.biboostende.be/>. Vindplaats: Bibliotheek Kris Lambert Oostende

Pour se retrouver.

RENTRANTS D'AFRIQUE
 Albert Petitjean et D' Lejeune cherchent famille. Écrire Hôtel de la Couronne, Oostende.

Courrier pour Bruxelles, Recherches des familles, Villa Martha-Louisa Coxyde.

Jean Spruyt, 13 de ligne 3/3, 3^e div. désire avoir nouv. de son épouse Jeannette Spruyt et de sa famille. S'adresser bureau du journal.

Tous les soldats et réfugiés indigents peuvent user gratuitement de notre rubrique.

Carte de la France et Carte de l'Europe

pour suivre les opérations militaires. En vente au bureau de l'Écho, 105, rue de la Chapelle et à la Papeterie Verbrugge, place d'Armes. Prix : 3 fr. 50.

Initiële research en concept: Virginie Michils, dienst Cultuur Oostende

Samenstelling: Tammy Deley, historica; Virginie Michils en Erwin Mahieu

Extern adviseur: Erwin Mahieu

Coördinatie: Amelie Ingelbrecht, dienst Cultuur Oostende

Annonces.

Oostende. A vendre ou à louer superb. ateliers de constructions mécaniques. Installations complètes. S'adresser E. De Wynter, Oostende.

On cherche d'occasion. auto 2 places, genre course. Écrire condition marque force et prix & W. bureau du journal.

On désire acheter du caractère d'imprimerie, faire offres, bureau du journal.

On demande des apprentis à l'Imprimerie Lithographie de la Cour, 105, rue de la Chapelle, Oostende.

PERDU à Hoyst, route de Westcappe sacochte grise, contenant bijoux et billets banque. Rapportier con. forte récompense. Digue de Mer, Bazar Parisien à Hoyst.

Eindredactie: Virginie Michils, dienst Cultuur Oostende en Martine Meire, directeur

Druk en lay-out: drukkerij Lowyck

Dank aan: Martine Vandermaes & Nadia Stubbe, Bibliotheek Kris Lambert en Claudia Vermaut, archivaris stad Oostende

Gazet van Oostende

Abonnementsprijs: GRATIS
 Uitgever: VU. Krijf Beunen, Stadssecretaris, Vindictvelaan 1, 8400 Oostende

Verzinsingsmoment: elke vrijdag vanaf 8 augustus 2014
 Plaatsen van verspreiding: Toerisme Oostende - UIT-Hoket, CC De Grote Post, Hendrik Serruyslaan 18A - Thuisloket, Stadhuis, Vindictvelaan 1 - Bibliotheek Kris Lambert, Wellingtonstr 7 - dienst Cultuur, Stadhuis, Vindictvelaan 1 - Opzet: Bakkerij Maenhout, Voorhavenlaan 152 - Raversij: De Knuddeier de 4 seizoenen, Nieuwpoortsesteenweg 919A - Zandvoorde: Bakkerij Filip, Zandvoordepr 42 - Stone: Deneuborg, Gistelsteeweg 105 - Westerkwartier: Bakkerij Hloca, Torhoutsesteenweg 102

Aankondigingen worden aangenomen: dienst Cultuur stad Oostende tel: 059/562016 - e-mail: cultuur@oostende.be volg ons dagelijks op www.oostende.cultuurstad.be www.facebook.com/gazetvanooostende [@A_Vervliet](https://twitter.com/a_vervliet)



Nieuws van het front

OORLOG OP STEEDS MEER FRONTEN

Het wesfront

Van 12 tot en met 28 september - *Eerste Slag aan de Aisne*. De omtrekkende bewegingen duren voort. Von Moltkes opvolger, Erich von Falkenhayn, gaat in het offensief in een poging de linkerzijde van de geallieerden te overvleugelen.

Joffre betaalt met gelijke munt en er volgt een reeks pogingen om de vijand met een omtrekkende beweging in de flank aan te vallen, terwijl de strijd zich steeds meer naar het noorden verplaatst.

Zeeoorlog

22 september - *Noordzee*. De Duitse onderzeeër U-9 brengt drie Britse kruisers, de Aboukir, Hogue en Cressy, snel na elkaar tot zinken voor de kust van Nederland, bij IJmuiden. Er sneuvelen 1.400 manschappen. Het Britse moreel krijgt een knauw.

14 OOST ENDE 18 SEPTEMBER 2014

In een op 16 september 1914 gedateerd telegram van de Duitse admiraal staf werd de vloot meegedeeld, dat aanzienlijke Engelse troepentransporten op weg zouden zijn naar de havens langs Het Kanaal. Er zouden onderzeeërs tegen deze transporten moeten worden ingezet. Aanhoudend slecht weer vertraagde echter de uitvoering van deze operatie tot 19 september. Maar twee onderzeeboten, SM U-24 en SM U-8, die 16 september ter verkenning waren vertrokken in de richting van het Hoeks-lichtschip aan de ingang van Het Kanaal, waren het noodweer zonder noemenswaardige schade

doorgekomen. Op basis van de door beide boten verkregen inlichtingen kreeg onderzeeër SM U-9 van 'Kapiteinleutnant' Otto Weddigen, opdracht positie te kiezen voor de ingang van Het Kanaal tussen het Westhinder-lichtschip en Oostende. Dat was een nauwe doorgang die transportschepen vanuit Het Kanaal en vanuit de Theemsmonding moesten passeren om niet op de gevaarlijke zandbanken in de buurt te lopen. De duikbotenoorlog had zijn debuut gemaakt, al waren veel zaken nog zeer provisorisch. Deels als gevolg van deze nederlaag, maar ook omdat zijn Duitse afkomst publiek protest oopriep, werd admiraal prins Lodewijk van Battenberg afgezet als hoofd van de Royal Navy en vervangen door de veteraan admiraal 'Jacky' Fisher.



HMS HOGUE werd getorpedeerd door de U-9 terwijl ze probeerde overtevenen van de HMS Aboukir te reddien, 22 september 1914. © IWM (Q 21354)

Bron: www.europeana.eu. Internet, laatst geraadpleegd op 15/09/2014

22 september - *Indische ocean*. De Duitse lichte kruiser Emden van kapitein Karl von Müller bombardeert de Britse olie-installaties in Madras, India.

27 september - *Kameroen*. Reeds sinds het einde van augustus waren Britse troepen vanuit de Britse kolonie en buurland Nigeria, de Duitse kolonie Kameroen binnengetrokken. Ze werden echter teruggeslagen. Op 27 september vindt een geslaagd offensief plaats. Na een aanval op Douala, stagen de Frans-Senegalese troepen op in de hoofdstad en belangrijkste havenstad van de Duitse kolonie te veroveren.

Luchtoorlog

22 september - *Duitsland*. De Britten lanceren hun eerste luchtaanval op Duitsland. Vier Royal Navy Air Service Tabloids droppen bommen op zeppelininstallaties bij Keulen en Düsseldorf.

27 september - *Kameroen*. Reeds sinds het einde van augustus waren Britse troepen vanuit de Britse kolonie en buurland Nigeria, de Duitse kolonie Kameroen binnengetrokken. Ze werden echter teruggeslagen. Op 27 september vindt een geslaagd offensief plaats. Na een aanval op Douala, stagen de Frans-Senegalese troepen op in de hoofdstad en belangrijkste havenstad van de Duitse kolonie te veroveren.

Oorlog in Afrika

20 september - *de Slag van Zanzibar*. Dit kleine zeegevecht is het begin van de Oost-Afrika Campaigne. Beide partijen bestrijden elkaar met slechts één kruiser. De HMS Pegasus van de Royal Navy staat onder bevel van kapitein John Ingles en de SMS Königsberg van de Keizerlijke Marine onder bevel van Fregattenkapitein Max Looff. Na hevige voltreffers van de Duitse kruiser, waarvan de meeste in het dek, is het Britse schip gekapseisd en is het dezelfde

Bronnen: www.europeana.eu. Internet, laatst geraadpleegd op 15/09/2014
 I. WESTWELL, 1914-1918. *De Eerste Wereldoorlog* dag na dag, Aartselaar, Zuidnederlandse Uitgeverij n.v., 2013, 192 p. <http://www.sswv.nl/duitse-duikbootwapen-eerste-wereldoorlog> en http://www.foru.meerste-wereldoorlog.nl/wiki/index.php/SM_U-9_torpedeert_drie_Engelse_panterkruisers_281914#1914. Internet, laatst geraadpleegd op 15/09/2014
 G. SHEFFIELD, 1914-1918. *De eerste Wereldoorlog herhacht*, Londen, Carlton Publishing Group, 2013, 131 p., pp. 26.

© Imperial War Museums.
 H.P. WILLMOTT, *Eerste Wereldoorlog, Tiel/Unrecht*, Uitgeverij Lannoo n.v./Uitgeverij Het Spectrum b.v., 2004, 319 p.
 A. WIEST, *De geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog*. Een uniek geïllustreerd overzicht van alle gebeurtenissen en ontwikkelingen: van de moord op aartshertog Franz Ferdinand in 1914 tot het Verdrag van Versailles, Aartselaar, Zuidnederlandse Uitgeverij n.v., 2002, 256 p.



Oorlog in Afrika.

Vesting Antwerpen komt in het Duitse vizier te liggen

DUIDING

Zoals reeds eerder in deze krant aangehaald, werden - om de druk op de Franse linies te verlichten - op 25 augustus en op 9 september vanuit de vesting Antwerpen aanvallen uitgevoerd op de Duitse posities in het noorden van de provincie Brabant (Mechelen-Brussel-Leuven) en Limburg. In de laatste weken van september komen er geen uitvallen meer vanuit Antwerpen. Het gaat nu vooral om het behoud van Dendermonde en de andere Scheldeovergangen. De Franse legerleiding blijft aandringen op nieuwe Belgische offensieven maar de koning wil geen soldaten meer offeren. De prijs voor de Belgische bijdrage aan de Eerste Slag bij de Marne is hoog: 8.000 Belgische verliezen. Om de Fransen te helpen, sturen de Belgen commando's van vrijwilligers naar Limburg en Brabant om spoorlijnen te saboteren om zo de aanvoer van Duitse troepen en voorraden naar het front in Frankrijk te verstoren.

Voor de Duitsers is het duidelijk: de acties van de Belgen maken een aanval op de Antwerpen noodzakelijk. Ze nemen de beslissing om Antwerpen definitief uit te schakelen. Het Derde Reservekorps onder leiding van generaal Hans von Beseler wordt belast met de belegering van de havenstad.

Ma Louk en Namen is op 8 september de Franse vesting Maubeuge gevallen. De zware veldartillerie kan naar Antwerpen overgebracht worden. De hoeveelheid artillerie die wordt samengebracht, is indrukwekkend. Naast de meer dan 100 'lichtere' kanonnen en kanonwagens, beschikte het Duitse leger over 48 mortieren van 31 cm, vijf superzware mortieren van 305 cm, vier Oostenrijkse Skoda-mortieren van 30 cm en vier 'kurze Marine-Kanonen' van 42 cm. Samen 172 stuks geschut, waarvan dertien van het zwaarste kaliber dat er bestaat.

De aanvoer van het geschut neemt enkele weken in beslag. Generaal von Beseler heeft zijn hoofdkwartier gevestigd in het Sint-Angelmaklooster van de Ursulinen in Tildonk; zo'n kleine 40 km van Antwerpen verwijderd. Van daaruit zal hij een aanvalsleger van meer dan 125.000 soldaten leiden. Ondertussen bereidt de stad Antwerpen zich voor op het ergste. Honderden runderen

worden naar de stad gevoerd om te dienen als mondvoorraad voor burgers en militairen. Overal in de stad worden noodhospitaal met de belegering van de havenstad.

Bron: M. VERLEYE EN M. DE MEYER, Augustus 1914, België op de vlucht, Antwerpen, Uitgeverij Manteau/WPG Uitgevers België nv, 2013, 232 p.
L. DE VOS, T. SIMOENS, D. WARNIER, e.a. '14-'18 Oorlog in België, Leuven, Davidsfonds Uitgeverij n.v., 2014, 588 p.
M. DE GEEST, Brave little Belgium. 13 verhalen over België in de Eerste Wereldoorlog, Antwerpen, Uitgeverij Manteau/WPG Uitgevers België nv, 2013, 384 p.



Oostenrijkse-Hongaarse Skoda-mortier van 30 cm in Brussel om later bij Antwerpen ingezet te worden.

Bron: Illustrierte Geschichte des Weltkriegs 1914/15, Union Deutsche Verlagsgesellschaft Stuttgart, Wien, Leipzig, Wien, Collectie: Erwin Mahieu

'Taube' boven Oostende

Op 22 september 1914 hebben de inwoners van Oostende voor de eerste maal de vijand aanschouwd. Er is die dag een Duits vliegtuig over de kust en de Stad gevlogen. Na enige consternatie, is het vliegtuig ongevankelijk gebleden. Het was op verkenning

om de toestand aan de kust te onderzoeken. De 'Taube' is uiteindelijk in een grote boog over Oostende richting Brugge gevlogen. Het vliegtuig is reeds op verschillende plaatsen in Vlaanderen opgemerkt.

Bronnen: L'Echo d'Ostende, 23 september 1914. Vindplaats: Bibliotheek Kris Lambert Oostende Elleboudt en G. Lefèvre, Oostende onder de Duitse bezetting 1914-1918, Oostende, Drukkerij Elleboudt, s.d., pp. 31. Vindplaats: Archief stad Oostende

Oostende gebombardeerd!

De stad Oostende heeft op 24 september 1914 haar eerste oorlogsgeweld beleefd. Omstreeks 23 uur werd er een zeppelin boven de Stad opgemerkt die Oostende heeft gebombardeerd. De zeppelin vloog van over het weeshuis aan de Pontonstraat via de Stad richting de Vuurtoren. Van daaruit ging het over de Kapellestraat en de Kaaistraat. Op het moment dat het vliegtuig boven de Keizerskaai zweefde, getuigden de weinige toeschouwers die zich nog op straat bevonden, van een bliksemschicht en hoorden ze een oorverdovende knal. Het bleek een bom die belandde op de vismijn. Op hetzelfde moment werd Oostende verlicht door een krachtig zoeklicht, afkomstig van de zeppelin.

de spoorweg, tussen de Graaf de Smet de Naeyerlaan en het depot van wagons. Een vierde bom volgde. Die raakte 'het duikertje' achter het paviljoen van de Armenonville in het Maria-Hendriakpark.

De bommen vielen op Oostende in één uur tijd. De doelen die de Duitsers wilden raken, waren het Zeestation, de de Smet de Naeyerbruggen, de kazernes en de spoorwegverbinding naar Brugge en Torhout. De bommen brachten gelukkig enkel materiële schade aan.

Op zijn terugweg wierp de zeppelin nog twee bommen uit in de omgeving van Torhout. Vermoedelijk wou het ballast afwerpen want de bommen belandden in de velden, ver buiten de stad. Ze kwamen evenmin tot ontploffing.

*Vandaag Victivictivelaan.

Bronnen: Elleboudt en G. Lefèvre, Oostende onder de Duitse

sche bezetting 1914-1918, Oostende, Drukkerij Elleboudt, s.d., pp. 29-31. Vindplaats: Archief stad Oostende. E. Mahieu, Oostende in de Grote Oorlog, Gloucestershire, The History Press, 2011, p. 17. Vindplaats: Bibliotheek Kris Lambert Oostende



De gebeurtenissen met de zeppelin op 24 september 1914 boven Oostende, maakte in Duitsland veel ophef. Er werden enkele zichtkaarten uitgegeven met als onderwerp Oostende met in het luchtruim een zeppelin. We zien hier de havenveul en de Leopold spuiwolk met erboven een luchtschip in fotomontage.

Bron: E. Mahieu, Oostende in de Grote Oorlog, Gloucestershire, The History Press, 2011, 128 p. Vindplaats: Bibliotheek Kris Lambert - Collectie: Erwin Mahieu



De Oostendse haven met een fotomontage van een zeppelin die boven de gebouwen aan het Zeewezend laaert. Links bemerken we het Zeestation.

Bron: E. Mahieu, Oostende in de Grote Oorlog, Gloucestershire, The History Press, 2011, 128 p. Vindplaats: Bibliotheek Kris Lambert Collectie: Erwin Mahieu

DUIDING

Het militaire luchtschip Z IX of LZ25 was verantwoordelijk voor het bombardement. Het was reeds in dienst gekomen op 13 juli 1914 en werd vooral gebruikt voor verkenningvluchten boven Noord-Frankrijk. Op 8 oktober 1914 zou deze Duitse bestuurbare ballon in Düsseldorf vernield worden door een Britse bommenwerper.

Na de bombardementen was de verontwaardiging bij de Oostendse bevolking zeer groot. Ook burgemeester Auguste Liebaert voordeelde de aanval op zijn Stad zeer scherp en richtte een brief aan consul van de Verenigde Staten van Amerika, H.A. Johnson.

De bombardementen hadden directe gevolgen. Op 27 september 1914 liet burgemeester Liebaert de bevolking weten dat de straatverlichting elke dag om 21 uur gedoofd zou worden. Verder mocht er ook na 21 uur van op de straat geen licht meer te zien zijn in de huizen. De bevolking moet de ramen verduistren door donkere rolgordijnen of door

« In den nacht van 24 tot 25 dezer rind 11 uur 's avonds heeft een zeppelin boven de stad Oostende gevlogen, en op haar grondgebied verschillende bommen geworpen, waarvan de ontploffingen groote stoffelijke schade hebben veroorzaakt.

Aangezien de stad Oostende eene open stad is, acht ik het mij als plicht in uwe handen een krachtig protest reed te leggen tegen deze onrechtvaardige verkrachting van het volkenrecht. Ik zou u dankbaar zijn, Heer Consul, de tegenwoordige protestatie te willen aannemen om er mede te handelen volgens goeddunken.

Gelief, Heer Consul, met de dankbetuiging der gansche bevolking, de verzekering mijner hoogachting te aanvaarden.

(g) AUG. LIEBAERT

In antwoord op dit protest ontving de burgemeester volgend schrijven van den Consul van Amerika :

« Ik heb de eer u ontvangst te melden van uwe mededeeling van 25 September, en, in overstemming met uwe vraag, heb ik eene mededeeling per kabel aan mijn gouvernement te Washington gezonden en uwe protestatie overgemaakt aangaande het werpen der bommen op de stad Oostende op 24 September 1914.

Gelief, Heer Burgemeester, met mijne oprechte groeten, de uitdrukking mijner eerbiedigste gevoelens te aanvaarden.

De Consul der Vereenigde-Staten van Amerika (g) H. A. JOHNSON »

Bron: Elleboudt en G. Lefèvre, Oostende onder de Duitse bezetting 1914-1918, Oostende, Drukkerij Elleboudt, s.d., pp. 31. Vindplaats: Archief stad Oostende.

het sluiten van de blinden.

In het geval een zeppelin werd gesignaleerd, moesten deze maatregelen meteen uitgevoerd worden; dus ook vóór 21 uur. Dit was het geval op 27 september 1914. Omstreeks half acht 's avonds werd aangekondigd dat er een zeppelin de Stad naderde. Gendarmen

ontuimden cafés en koffiehuizen en gaven bevel de lichten te doven. Iedereen repte zich naar huis waar de verlichting eveneens werd gedoofd. Die avond gingen alle mensen slapen met een bang hart. De volgende ochtend bleek het echter om vals alarm te gaan.

Bericht over de voedselbevoorrading

Bezoeking van Toornvaad. — Bericht aan MIJNE BEREIDENERS. Om te vermelden dat de voedselvoorraad van het leger niet best door den vijand, zonden diens tot voedsel. Mijne heer L. Cloos, Luitenant-Generaal, Krijgsmans van volgende schikkingen genomen wat betreft de overvaren, de verkenning, het hooren en de hove: 1. In de streek best door Belgische troepen, is het verkooer vrij van de sene gansente naar de andere, maar geen verandering mag geschieden van deze streek naar een andere niet door Belgische troepen bezet. 2. Alle verkenning naar deze laatste streek zal toegelaten worden. De geleider zal zijne koopmanen te plaatsen mogen verkopen en zijnen weg heramen zonder lading. 3. In de gansente niet best door Belgische troepen, zal het verkooer naar toegelaten zijn, met een verklaring afgegeven door den Burgemeester van het afkomstig, de bestemming van het vooroor aanduidende. Deze bestemming zal enkel eene lokaliteit mogen zijn niet door den vijand bezet. 4. Bij gebreke zich hieraan te gelidgen, zal zijne koopman aangelegene worden.

Gelou in des Stadhuize van Oostende, den 25 September 1914. De Burgemeester, A. LIEBAERT.

Bron: Le Bulletin Communal 1914, pp. 653-654. Vindplaats: Archief stad Oostende

Les billets d'un et deux francs
En réponse à une question de nos lecteurs, nous les confirmons que la banque nationale rembourse sur présentation toutes les coupures d'un et deux francs émises depuis la guerre.

Klachten over nieuwe voedselprijzen

Deze week werden in Oostende de nieuwe prijzen van basislevensmiddelen (meel, eieren, boter...) geafficheerd. De vluchtelingen klagen dat de prijzen van de producten te veel gestegen zijn. Ze vragen de overheden om rekening te houden met hun beklag en de aanpassing aan deze prijzen eventueel te herzien.

Bron: L'Echo d'Ostende, 24 september 1914. Bron: http://god.kboostende.be/ Vindplaats: Bibliotheek Kris Lambert Oostende

Londen. — Inlichtingsbureau Bericht aan de vluchtelingen.

De Belgische Legatie met de medehulp der Belgische Colonie te Londen heeft een inlichtingsbureau geopend waar onze landgenooten al de gewenschte inlichtingen kunnen bekomen. De Belgen die te Londen aankomen mogen zich vrij wenden tot dit bureau, ingericht n° 10 Pinsky Square E. C. Dit bureau heeft talrijke aanbiedingen van kosteloze huisvesting ontvangen, zodat de Belgen die naar over beperkte middelen beschikken zich niet moeten laten weerhouden door de vrees van in Londen de gewenschte hulp niet te ontvangen.

Annonces.

Oostende. A vendre ou à louer superbos ateliers de constructions mécaniques, installations complètes. S'adresser E. De Wynter, Oostende:

On cherche d'occasion, auto 2 places, genre course. Ecrite condition, marque forcée et prix c. W. bureau du journal.

On désire acheter du caractère d'imprimerie, faire offres, bureau du journal.

On demande des apprentis à l'imprimerie Lithographique de la Cour, 105, rue de la Chapelle, Oostende.

PERDU à Hayst, route de Westcappelle, sacoches grises, contenant bijoux et billets de banque. Rapporter con. Fortie récompense. 67, Digue de Mer, Bazar Parisien à Hayst.

Cherche occasion, vélos de dames, bon état. S'adresser: 22, rue du Cerf, Oostende. R. M.

On demande maison ou villa meublée à louer. P. M. bureau du journal.

On nous demande s'il existe un fonds de caisse, pour aider les épouses, mères ou soutiens des femmes dont les maris militaires auraient été fait prisonniers, et de ce fait, privés de ressources.

L'administration des grands magasins A l'innovation prie sa nombreuse clientèle de l'accuser de la fermeture inopinée de sa maison d'Oostende, à laquelle il avait été procédé par son directeur local sans que la maison mère de Bruxelles en eût été avisée. Les magasins sont réouverts depuis plusieurs jours.